

## **Månadens medlem november**

*Carina Öhman!*



**Hej Carina!**

**– Vad har du för alaskan malamutes?**

2 st, Frey 3år och Storm snart 9 år

**– Varför har du skaffat just den här rasen?**

Jag sökte länge efter rätt ras för mig efter att vår gamla hund gått bort. Läste rasbeskrivningar och tittade på bilder. Sökte efter en robust hund som liksom jag skulle älska att vara ute i naturen oavsett väder. Hamnade av en händelse på en sida om malamuter och var omedelbart fast, här förstod jag att jag funnit det jag sökt. Ändå tog det nog ytterligare något år innan Storm gjorde entré i mitt liv, under den tiden läste jag allt jag kom över om rasen, gick på utställningar. Förstod att det inte var vilken hund som helst jag valt men hade inte en tanke på att ändra mig. Har heller aldrig för en sekund ångrat mig.

**– Vad gör du på skidorna/släden/cykeln bakom hundarna när ingen ser och hör?**

På cykeln hejar jag på med glada tillrop, på släden är det som för så många andra, jag kan helt enkelt inte låta bli att sjunga. Det är en sådan glädje att stå bakom släden när allt funkar och det liksom bara glider på. Sjunger väl kanske inte fullt så mycket de dagar allt inte glider på lika bra ; )

**– Vad har du för framtidsplaner med din hund/ar?**

Inga direkta framtidsplaner. Storm är numera pensionerad då han har artros lite här och där. Min dröm är att skaffa en hund till så Frey får en dragkamrat.

**– Bästa polar/draghunds film eller bok**

Eight Below

**– Berätta kort om ditt bästa polarhunds minne/upplevelse**

Har haft flera tillsammans med Sandra och Gudrun. En stor upplevelse för mig var en övernattningsstur vi gjorde tillsammans alla tre. Storm gick tillsammans med några av Sandras hundar, livet lekte, slädarna var lastade med mat och dryck. Målet var en övernattningskåta med kamin och stora madrasser på golvet. Bastu på kvällen, hundarna på stakeout. Det var första gången som Storm satt på stakeout och sov ute en hel natt vilket han klarade galant förstås, bara jag som var lite hönsamma. Hur mysigt som helst att ligga i sin sovsäck i eldens sken och lyssna på hundarnas "eftermatenkonsert", och jag kunde urskilja Storms röst bland de andra. En härlig upplevelse för både mig och Storm.

**– Vem vill du se som nästa månads medlem?**

Sandra Bersan

