

Presentation av nya styrelsen för Siberian husky



Ordförande

Hej alla glada! Mitt namn är Camilla Eklund Engvall och jag är Siberian husky klubbens nya ordförande. Har kennel Wild Tribe's och företaget CAMAS med hundspannsturer med våra 19 hundar varav 15 huskies. Har hållit på med slädhundar sedan 1998 då jag fick min första Siberian husky. Sen känner ju alla till den berömda "polarhundsjukan" eller som med pringles chips "once you pop you can't stop". Bor i Sollefteå med man och son och alla delar vi intresset för hundarna.

Vi är utbildade hunddressörer, hundinstruktörer, mentaltestdomare och jobbar mycket med att stärka individen och bygga relationer mellan oss och hundarna.

Har mångårig erfarenhet av styrelsearbete på olika sätt som ordförande, ledamot, suppleant, sekreterare, valberedare och har tidigare suttit i Siberian husky styrelsen. Brinner för att få folk att vara aktiva med sina Siberian huskies och min vision är att skapa träffar och aktiviteter. Helt enkelt få fler att visa sina huskies och känna sig som delaktiga medlemmar i Siberian husky klubben.

Under flera år har jag engagerat mig och hjälpt till med meriteringar genom att vara meriteringsansvarig på tävlingarna. Är en driftig person som har lätt för att engagera folk.



Vice ordförande

Hej! Mitt namn är Runa Jacobsson och jag bor i Brottby.

Jag började med samojed för 34 år sedan och skaffade mina första siberian husky 1995. Sedan dess har jag haft ca 40 stycken dock ej samtidigt. Under några år hade jag bägge raserna men till sist blev det bara siberian husky. Som mest har det varit 20 stycken. Nu är vi nere i 10 stycken där 5 stycken är äldre än 10 år.

Vi bor långt ut i skogen mitt emellan Stockholm och Norrtälje. Framförallt kör vi med hundarna så mycket vi kan. Men ett av mina mål är att alla ska ställas ut åtminstone en gång i vuxen ålder. Jag har varit kassör för rasklubben för samojed samt ordförande för Mälardalsdistriktet.

När tävlingsreglerna för meritering av polarhundar skulle läggas in i datasystemet på SKK satt jag i PTK och var den som fick skriva ner reglerna i word eftersom disken med reglerna var otolkbar. Jag var också med om att skriva om stadgarna strax efteråt. Allt det här var väldigt roligt och lärorikt men tog mycket tid. Jag har hållt mig undan i flera år men kände för något år sedan att det kan vara roligt att vara med igen inom polarhundsvärlden.



Sekreterare

Varje gång man blir ombedd att skriva en presentation av sig själv så är det som i skolan när man skulle skriva uppsatser... Hjärnan står helt stilla! Ska man däremot berätta nått om sina hundar så kan man lätt prata i timmar! Det är ungefär sån jag är.

Katarina Palm Worrsjö heter jag, 39 år och bor i Piteå med min man Daniel och våra barn Angelica, 11 år och Eleonora 9år. Äldsta dottern Jessica har flyttat hemifrån redan, 19 år gammal.

Vi har idag 22 siberian husky och har turistföretag Piteå Sleddogtours och kennel Sheza Classic. Min man har fastnat för sprinttävlingar och själv är det MD/LD som gäller på vintern och utställning på sommaren. Jag skulle säga att större delen av vårt liv kretsar kring hundarna just nu. Angelica kör släde själv och har provat tävla medans Eleonora älskar utställning. Båda barnen har egna hundar så hos oss är hundarna hela familjens intresse där draget är största delen.

Jag är "född i valplådan" brukar jag säga då både min mamma och min mormor fött upp hundar. Min första egna hund fick jag 1991. En långhårig Collie som hette Contessa. Min första valpkull i eget kennelnamn föddes 2005. Innan det var jag delägare i min mammas kennel med collie och Gordon setter så avel och valpkullar är en del av vardagen och ett stort intresse. Vi har oftast 1 kull om året, ibland fler när vi behöver spara valpar hemma.

Polarhundsjukan är ju en grej. Efter alla år med jakthundar som jag åkt skidor med, så ville jag ha en hund som tålde kylan bättre. En sibbe för att ställa ut och åka skidor var planen! Det är 12 år sen och fort gick det till 2, sen 3 sen en släde. Sen 5... Det är ju så kul att köra och det är så lätt att bara tänka en till och sen har man snart ett fullt spann. Men så underbar ras som vi har så är det en bra sak att bli smittad av den där polarhundsbacillen.



Kassör

Hej! Mitt namn är Malin Sundin Grindal och jag bor i Orsa med man och barn, kor och hundar.

Driver kennel Ylajärvis och kör aktivt på elitnivå. Är flerfaldig världsmästare. Tävlrar i såväl sprint som medel och långdistans. Kenneln har fått hela 4st Bruksuppfödarpriis av SKK. Utställning är sommarens begivenheter med både kor

och hundar. Mig kan man beskriva som en positiv, engagerad och aktiv kvinna med många järn i elden.

Erfarenhet av styrelsearbete har jag genom många år. Sitter nu som kassör både i Siberian husky klubben och Gävle Dalas distrikt, sitter som valberedare i Svenska draghundsportförbundet och har suttit i förbundsstyrelsen som ledamot.

Arrangerat i flera år olika tävlingar som Nornäsdraget, Koppångenmeriten, Svenska mästerskapen mfl. Ser fram emot rasklubbsarbete och genomföra aktiviteter som bidrar till en positiv utveckling av rasen.

Var i många år meriteringssekreterare, utformade förförre regelrevideringen och skrev motionen som gav oss "CERT i bruksklass" även om utformningen inte blev exakt som jag tänkt men så är det med demokrati.



Ledamot

Hej!

Mitt namn är Niklas Strumbecker och jag bor i Ljungbyhed tillsammans med min fru Rebecca och våra tre barn och hundar. Ett draghundsliv i Skåne innebär av naturliga skäl att träning och tävling görs på barmark.

Bedriver kenneln Snowzillas där vi haft 3 kullar sen 2016 och vår stamtik och är faktiskt Wild Tribe's Pakwa från ordförande Camilla Eklund Engvall.



1a Suppleant

Hej!

I en fjällnära liten by i Jämtland bor jag, Emma Bergstrand, med min flock bestående av Siberian huskys, Border collie, höns, tre barn och man.

Jag är uppväxt i Norrbotten och har alltid haft djur omkring mig. Redan som barn försökte jag köra drag med grannens lata labrador. Det blev snarare jag som fick dra honom. Min första hund blev en korthårig Collie, Silas och efter honom border collien Raku och siberian huskyn

Luna. Raku och Luna är 13 år och finns med oss än idag! Jag har tränat allt möjligt med hundarna; drag, spår, sök, agility, viltspår, lydnad, rallylydnad mm.

Jag är utbildad valp- och unghundsinstruktör och driver nu den lilla kenneln Mattisgårdens siberian huskies. Till yrket är jag journalist och fotograf och jobbar som turismsamordnare på kommunen. Det bästa jag gör är att susa fram med hundarna och släde på fjället. Älskar också att åka skidor med hundarna och cykla eller vandra sommartid. Kombinationen av samarbetet med hundarna och naturen är oslagbar!



2a Suppleant

Jessie Davidsson heter jag och bor i mitten av Skåne tillsammans med min sambo, mor och far. Jag har älskat Siberian husky så länge jag kan minnas och drömmen blev sann för 12 år sedan då min första kom hem.

Då blev även familjen smittad och två år senare skaffade min mor sin egna husky som blev min första utställningshund och tvåspanns hund.

Sedan dess har jag dykt in i Siberian husky världen, vi har utökat flocken till idag 6 stycken (då min första och äldsta nyligen gick bort) och har kenneln Padfoots tillsammans med min Mor.

Jag och min mamma har fött upp smådjur tidigare och varit aktiva i tillhörande föreningar så det var självklart att vi fortsatte samarbeta även med hundarna och kenneln. Såklart har vi alltid haft hund vid vår sida, först en blandras och sen en Golden retriever som uppfostrade våra tre första siberians.

Jag själv är utbildad djurvårdare utökad och gör inte mycket annat än spenderar min tid med hundarna, hundutställning, hundträning, drag på hobbynivå. Hundarna och just siberians är min livslycka. Jag har också stort intresse för etologi, zoologi, genetik, avel, träning, djur helt enkelt!